

NICK TRIER

POSITIVT KAOS

JEG HAR BRUGT OVER HALVDELEN AF MIT LIV PÅ AT LEVE I KAOS. ET KAOS, DER VAR VED AT KOSTE MIG LIVET.

Det hele startede, da jeg var 11 år gammel. Jeg havde netop taget hul på en spirende karriere inden for vandski på eliteplan. Men min mentor, som både jeg og min familie stolede på, misbrugte mig. Seksuelt og psykisk. Dette stod på, fra jeg var 11-15 år. Og det kastede mig ud i en flugt. En flugt fra mig selv. Fra sporten. Fra nærheden. Og direkte ind i et hårdt misbrug.

Jeg levede i mit misbrug i et årti. Indtil jeg en dag fandt mig selv på et hospital i Amsterdam. Jeg havde netop taget min anden overdosis. Og jeg var tæt på at dø. Men jeg er stædig. Jeg giver ikke op. Derfor har jeg lært af mine fejl. Jeg er blevet stærkere. Jeg har vendt mit kaos til noget positivt.

Det har taget flere år at komme til der, hvor jeg er i dag. Jeg har ikke superkræfter. Og det er ikke stofferne, der har gjort mig stærk. Det er benhårdt arbejde. Og dette gik især op for mig, da jeg deltog i Korpset på TV2. Her måtte jeg se min fortid i øjnene – sammen med hele Danmark. Da jeg kom hjem fra Korpset begyndte min telefon at ringe. Andre var blevet inspireret af min fortælling. Nogle kunne endda spejle sig i det. Så selvom jeg aldrig har været den store taler, satte det gang i noget. Andre skal vide, at de ikke er alene. At der altid er en vej ud. Og at det aldrig er for sent.

Jeg vil bryde tabuer. Vise, at der ikke er noget at være bange for. At det handler om at tage chancen nu. Det kræver hårdt arbejde. Man kommer ikke sovende til succes. Men med vilje kan man alt. Det har sporten og min fortid nemlig vist mig. For mig er sport og modgang min power. Og nu vil jeg gerne hjælpe andre. Dette fortæller jeg meget mere om i mit foredrag "Positivt Kaos".

